

REJSEBREV 4. EFTERÅR 2016.

Søndag den 18. - 25. september. Vi går nu over til "ugebreve", da vi stadig ligger på camping i Ulcinj med et lettere handicappet køretøj.

Vi kan heldigvis stadig cykle ture i nærområdet, da den havarerede cykelkæde stadig holder.

Lidt længere mod syd møder vi en helt nyopført katolsk kirke. Om det er en skønhedsåbenbaring kan man altid diskutere, men den er opført ved hjælp af frivillige bidrag fra udenlandske trosfæller. Og der var da også en del til søndagsmesse om formiddagen.

Lidt længere sydpå, nær grænsen til Albanien, ligger en lille fisker- og badeby, **Ada Bojana**, der bestemt ikke er overrendt af turister.

Byen ligger ved udløbet af en flodarm til grænsefloden, og er meget besøgt af lokalbefolkningen. Vi nød en eftermiddag sammen med de lokale lystfiskere og badedyr.



Katolikkerne har godt fodfæste i Montenegro.



Ada Bojana.



Ada Bojana. Og sulten stilles uden problemer.

Men endelig, efter 15 dage, får vi besked om, at reservedelen er ankommet til værkstedet efter en tur forbi Montenegros toldvæsen, hvor told, bureaukrati, papir m.v. løber op i 100,00 €. Så er det vist også betalt.



En kølig pilsner fra kassen!



Man er nu også leveringsdygtig i andre ydelser!





På værksted igen.



På bunden er den egentlig god nok!

Ud med det gamle og ind med noget nyt. Og så prøver vi at regenerere partikelfiltret igen. Det foregår under meget høje temperaturer, så der er både kølevand og pulverslukker ved hånden. Men det hjalp nu lige fedt. Efter fire timer lykkedes

processen kun delvis. Filteret er kun 60% regenereret, og der er ingen garanti for, at det ikke bliver dårligere! Så turen går ikke længere sydvover i år. Vi bliver her og nyder det gode vejr og de små priser, og så må vi se, om vi ikke kan narre Fiat'ten hjemover senere i oktober måned. Hvis ikke, må den jo op på et fejlblad!

Vi har stadig et velforsynet bibliotek med et udvalg, der spænder vidt takket være gode venner.

Til noget af udvalget skal man nu ikke være alt for sart. Men det er vi jo heller ikke!

Tak til Helge og Susan. Den første er faktisk rigtig slem!

Og "Ole" er hentet i en kasse med kasserede bøger.



Tirsdag og fredag er det torvedag i byen. Vi faldt for den friske regnbueørred, selv om den var dyr. 10.00 €/kg.



Men lod til gengæld fjerkræet beholde hovedet, hvor det nu hører hjemme!



Alternativ til et bofællesskab på ferie!

Har man en rigtig stor familie, er her måske et godt bud på en sommerferietur. Her er plads til 24 sovende beboere, og chaufføren klarer alle opgaver fra madlavning til toilettømning!



Så er der snart serveret!



Men! Vi har nu rigelig i vores lille mobile hjem.

