

Efterårs tur til Tjekkiet fra den 2. 9. til 13. 9. 2018

Turen går til Slovacko, en ægte folklore egn i det sydlige del af Mæhren, ikke langt fra grænsen til Slovakiet

Turen laves i samarbejde med ASAP Travel med Magdalena
Vi skal bo på camp Straznice i byen Straznice www.camp-straznice.cz

Prisen for denne tur bliver for 2 personer i en vogn 6.983 kr. ved 25 vogne

Der tages forbehold for kursændringer

Og for denne pris får du:

11 overnatninger på camp Straznice med strøm, der er wii-fi på pladsen

Velkomstmiddag ved ankomst

3 rundstykker per vogn i 11 dage

8 udflugter med bus og dansktalende guide

8 middage på turene

1 festmiddag med dans

Alle entreer samt dansktalende guide og bus til alle udflugterne

Vi har nu indkøbt guideradioer, så alle høre hvad guiden fortæller.

Program for turen.

Søndag den 2. 9 2018 ankomst til pladsen, hvor vi holder infomøde.

Info møde klokken 18.00

Efter infomøde er der fællesspisning

Mandag den 3. 9 2018



Det er ret vigtig at kende den lokale by at kende og derfor starter vi med en byrundtur i byen Straznice, der ligger i nærheden af pladsen. Vi går en tur igennem byen og ser de lokale seværdigheder. Vi også besøger en forretning, hvor de lokale handicappede sælger deres produkter og vi hører, hvordan mennesker med et handicap har det i Tjekkiet. Vi spiser middag i byen og bagefter kører vi til et helt specielt træ for området – nemlig et storfrugtet røn. Træet er den ældste af slagsen i landet og er over 400 år gammelt. Til sidst besøger en lille by Plze, hvor findes omkring 100 historiske vinkældre fra det 17. og 18. århundrede og de er helt specielle for området.

Tirsdag den 4. 9. 2018



I dag skal vi lære, at selve affald kan være meget brugbar. Vi besøger tidligere sukkerfabrik, hvor i dag bliver genbrugt et metalaffald. Vi hører, hvordan man laver det i Tjekkiet, kører en lille tur med toget, besøger genbrugsfabrik og til sidst, men absolut ikke mindst besøge vi unik ZOO, hvor er alle dyr lavet af et metalaffald + kan man besøge en flyvemaskine, fyrtårn m.m. Glæd jer til at se, hvad der kan laves af affald.

Vi får 3 retters middag på stedet

Onsdag den 5. 9. 2018

Og i dag skal vi ud og sejle på en kanal, dog ved vi ikke helt hvordan turen bliver, da det ikke er sikkert at der er for meget vand, på dette tidspunkt. Kanalen er lavet omkring 1930 af skomager Bata, for at transportere varer til sine fabrikker, en rigtig fin tur, hvor vi samtidig får noget historie om det hele.

Vi får 3-retters middag på turen.

Torsdag den 6. 9. 2018



Som der står i indledningen, er det et område med folkløse, derfor kører vi i dag en tur til små landsbyer, hvor vi hører om de lokale skikke, blandt andet den berømte Kongeriddet, ser nogle fantastiske broderier samt overdådige kniplinger, det er for kvinderne, og så smager vi på lokale vine og brændevin, for mændene. Også her en 3-retters middag

Fredag den 7. 9. 2018

I dag holder vi fri, så det er op til jer selv hvad i vil lave.

Lørdag den 8. 9. 2018



Eftersom Straznice er velkendt blandt folkedansere og musiker fra hele Europa, ja så skal vi til vinfest, idet i dag fejres årets største lokale vinfest, så det skal vi op og se, og selv være en del af, så i dag er det for en del på egen hånd, og i dag ingen frokost, men tror heller ikke at det bliver nødvendigt.

Søndag den 9. 9. 2018

I dag skal vi på flymuseum i byen Kunovice, hvor de har bygget fly siden 1930, og der bygges stadigvæk passagerfly, så vi hører om de fly de har lavet, som er både sportsfly og militærfly, og ser dem på museum

Vi finder et godt sted at få noget at spise

Mandag den 10. 9. 2018



I dag skal vi på et glasværk som ligger ved grænsen til Slovakiet og er det ældste i Tjekkiet, idet det blev grundlagt i 1794. vi får at se hvordan Tjekkisk glas bliver lavet, og der bliver mulighed for at handle i deres butik, til mere end fornuftige priser. Derefter kører vi igennem de Hvide Karpaterbjerger, og hører de utrolige historier om folk fra dette område. På grænsen mellem Tjekkiet og Slovakiet, vil vi opleve en verden som ikke mange tjekker kender. På denne tur er der også en middag, og om aftenen har vi fest, med dans.

Tirsdag den 11. 9. 2018

I dag kan vi sove lidt længere, vi havde jo fest i går, så vi starter med at spise frokost. Derefter besøger vi pilgrimsstedet Velehrad. Velehrad er forbundet med Mæhrens første ærkebiskop. Allerede for 900 år siden var der en kirke og kloster her. I 1985 modtog Velehrad den gyldne rose, det er en pavelig æresbevisning, som kun er tildelt meget få pilgrimssteder, bla. Andet Lourdes i Frankrig Også i dag 3-retters middag med kaffe.

Onsdag den 12. 9. 2018

Tjekkiet er blevet grundlagt 1918 dvs. i år fejrer landet 100 års fødselsdag. Derfor besøger vi byen Hodonin, hvor den første tjekkoslovakiske præsident blev født. Vi besøger museet, og ser en udstilling om præsidenten, og også oliemuseet. Der er nok ikke mange der er klar over at i Mæhren findes olie og naturgas. Så i dag skal vi høre om det, og hvis der nogle der er modig, ja så kan man jo prøve at smage hvordan olie smager. Og også her får vi en 3-retters middag

Torsdag den 13. 9. 2018

Så er turen slut, og det er tiden at sige farvel, og på gensyn et eller andet sted.

Tilmelding til denne tur er lørdag den 5. maj 2018 klokken 09.00 på telefon 28302894 og kun telefon

Der får i et nummer og et kontrolord, som skal stå på alt i sender, blandt andet den mail i skal sende til Joan straks ved indbetaling, idet vi så har jeres mailadresse.

Tilmelding er først gældende når depositum på 1000,00 er indbetalt på konto 5385-0000532847

Mail, joan@bagge148.dk

Der tages forbehold for ændringer, da man aldrig ved hvad der kan ske, der er meget der skal falde på plads 2748 Joan og Preben