

Efterårstur til Serbien 2018

Fra den 16. sep. Til den 27. sep. 2018

Dette er en ny tur som vil give jer et indblik i Serbiens historie, lære landet at kende, samt de mennesker der lever i landet, og vi vil opleve, natur, borge, samt få et godt indblik i Hovedstaden Beograd, men det vil fremstå af programmet.

Vi skal bo på: Camp Dunav Belgrade GPS. 44 52 42.5 N 20 21 16.6 E <http://www.campdunav.com/>

Prisen for denne tur bliver for 2 personer i autocamper: 7285,00 DK ved 25 vogne

Forbehold for kursændringer

Og for denne pris får du:

- 11 dages ophold på pladsen med strøm
- Velkomstmiddag på ankomstdagen
- 9 udflugter med bus og lokal dansktalende guide
- 8 gange menu på turene
- 3 stykker morgenbrød per vogn i 11 dage
- En Serbisk fest med lokale retter, musik og dans.
- Alle entreer og besøg betalt.

Turen er lavet i samarbejde LOZO tours ved Sinisa Lozo

Vi har indkøbt guideradioer så alle får en, så man ikke går glip af hvad guiden fortæller

Program:

15 sep. 2018. Ankomst til Camp Dunav lidt uden for hovedstaden Beograd. Intro møde klokken 17.00 af Joan og Preben, samt vores guide Sinisa, hvor vi går igennem turens program, samt fortæller om det praktiske, og vi får en **velkomst middag.**

16 sep. 2018 Beograd. Serbiens hovedstad.

Her får vi historien om byen, og besøger en af verdens største borge **Kalemegdan** som er helt unik, med både



museum som vi skal besøge, samt udstilling af tank og artilleri, fra 1. og 2. verdenskrig, samt den kolde krig, og fra borgen kan man se hvor floderne Sava og Donau kysser hinanden. Derudover er der også en bunker som Tito har bygget under borgen, samtidig med at der er stor park og Zoo inde på borgen, og der er der en hvid tiger, så det går hele dagen med.

17 sep. 2018. Beograd fortsat.

Vi starter med et yderst interessant besøg nemlig Nikola Tesla museet hvor både hans opfindelser er,



demonstrationer, personlige ejendele osv. Uden Nikola Tesla ville den moderne teknologi og dermed verden ikke eksistere, som den er i dag, men det er noget vi alt sammen vil få at vide under vores tur dertil.

Efter museumsbesøget skal vi mod Saint Sava kirken som er den største ortodokse kirke i verden og et af de 10 største kirkebygninger i verden. Det har taget flere år at bygge kirken, det startede i 1935 og det sidste blev laver færdig i 2009, men også det er en historie helt for sig selv, som vi får fortalt. Til slut skal vi besøge den tidligere

jugoslaviske præsidents Titos gravplads hvilket er et større område som også huser et museum som viser hvor betydningsfuld Tito var for både Jugoslavien, men også globalt!

18 sep. 2018. Beograd fortsat der er simpelthen så meget at berette og se.

NATO beretningsdag. Nogle serbere føler sig svigtet af vesten, da de synes at vesten uden at blinke har kastet skylden på dem når vi snakker om krigen i det tidligere Jugoslavien. Her skal vi snakke med nogle serbere fra offentligheden og normale personer, som vil give deres syn på historien. Udover det skal vi på en lille lærdomstur som danskere, da Danmark jo var med til at bombe Beograd i 1999 og med denne tur skal vi egentlig se hvad det er vi gør når vi siger ja til at være del af en større militær-koalition via NATO.

Efter det bliver der tid til at gå en tur på egen hånd ved Knez Mihajlova gågadens.

19 sep. 2018 Beograd omegn tur

Hverdagslivet i Serbien skal læres bedre at kende! Dermed besøger vi offentlige institutioner, skoler og virksomhed for at få et autentisk billede af den daglige serber og hører også lidt om de unges kamp for en bedre fremtid i landet. Her oplever vi nok den populære serbiske gæstfrihed!

20 sep.

Et kort overraskelses formiddagen tur, om aftenen er der serbisk fest.

21 sep. 2018

Fridag

21 sep. 2018

Lidt uden for Beograd skal vi se hvad det er Serbien lever af. Landet er faktisk den største eksportør af hindbær da de står for 30 % af den samlede produktion på verdensplan! Ydermere er de også en af de største eksportører hvad blåbær angår. Vi skal besøge et firma som beskæftiger sig med dette, og Danmark har faktisk støttet den serbiske bær-produktion via naboskabsprogrammet. Det skal vi også kigge på dernede!

22 sep. 2018

Vi tager ud til et sted hvor diverse statsledere tog ud sammen med Tito for at plante et træ. Ved hvert træ kan man se hvem der har plantet det. Alt fra amerikanske ledere, til russiske, til Gaddafi. Dernæst tager vi ud mod Zemun bydelen som faktisk er en del af Beograd, men er kendt for at være lidt anderledes i arkitektur, samt de lokales værmåde, da de rigtig aldrig tilhørte Osmannerriget, men kejserriget Østrig-Ungarn. Denne del skal vi se og studere. Til slut skal vi se deres flotte promenade ved Donau med diverse populære fiskerestauranter.

23 sep. 2018

Udflugts dag til Novi Sad, Serbiens anden største by. Grunden til vi tager til Novi sad er fordi det er og blev kaldt



Jugoslaviens mest charmerende by. I lokale folkemunde kaldes det også for "Balkans Wien" I selve byen skal vi se det store Petrovaradin fort som er på byens øverste bakketop også skal vi se den gamle bydel som har givet den det førnævnte image. Her skal vi også på en af de populære Salas familie restaurant som kendetegner den nordlige del af Serbien kaldet Vojvodina.

24 sep. 2018

Denne dag skal vi imod lufthavnen. Ikke for at flyve hjem, men for at se det interessante museum som er lige ved siden af. Nemlig det Jugoslaviske flymuseum. Det hedder det faktisk stadigvæk og er et af verdens mest kvalitetsrige flymuseer da de har over 200 typer kampfly som Jugoslavien havde produceret, eller enten taget som krigsbytte. Der er for eksempel en britisk spitfire fly samt en tysk Messerschmidt, en nedskudt amerikansk stealthfly fra 1999 fra Nato bombningerne. Via museet vil vi også se at Jugoslavien var en våbeneksportør hvor blandt andet den jugoslavisk producerede Soko flytype blev eksporteret til andre nationer i verden.

25 sep. 2018 Der er der hjemrejse eller videre fart til nye oplevelser

Tilmelding til denne tur er søndag den 6 maj 2018 klokken 09.00 på telefon 28302894 og kun telefon.

Der får i et kontrolord og et nummer, som skal stå på alt i sender, blandt andet den mail i skal sende til Joan straks ved indbetaling, idet vi så har jeres mailadresse.

Tilmelding er først gældende når depositum på 1000,00 er indbetalt til konto 5385-0000532847.

Mail joan@bagge148.dk

Der tages forbehold for ændringer, da man aldrig ved hvad der kan ske, der er meget der skal falde på plads

Joan og Preben 2748

Lidt ekstra historie om SERBIEN!

Landet som bliver kaldt Jugoslaviens arvtager samt nationen der har givet os den fundamentale teknologi til det 20 og 21 århundrede via Nikola Telsa. Ydermere er det også en serber der har introduceret kristendommen og julen i Europa – nemlig den romerske kejser Konstantin den store!

Serberne har i verdenshistorien altid været kendt for at være meget principfaste og modige (til tider alt for modige) og lige meget hvor mægtigere deres fjender har været i tidligere tider så har de altid mødt op for at forsvare deres fædreland selvom chancerne for sejr mod fjenden de fleste gange har været yderst lave. Men dog har intet imperium kunne gøre op med den berømte serbiske folkesjæl som mest bliver illustreret via gæstfriheden og deres store kendskab til deres egen historie og kultur. Ung som gammel serber kender til sin egen kultur og historie.

Serberne er generelt et meget åndeligt, traditionelt og humanistisk folkefærd. Ordsproget "Elsk dit eget, men respekter og vær nysgerrig på andres" er noget de fleste serbiske familier er vokset op med. I dag har Serbien da også rigtig gode relationer med de fleste nationer globalt, både med vestlige nationer som Frankrig og USA (til trods for at mange serbere føler sig svigtet af vesten), men også med andre som Rusland og Kina. De fortsætter den jugoslaviske vej og prioriterer neutralitet og gode forhold med alle højt.

Man undrer sig ikke over at mange forskellige imperier før har kæmpet om Serbien, for sjældent finder man et mindre land med så flot natur, en rig kultur, og et serbisk folkefærd der har bestået til trods for alle odds imod sig! Kom med og oplev denne yderst spændende og anderledes europæiske nation. Her er det også passende at høre mere om den Jugoslaviske nation vis spor stadigvæk kan ses i bybilledet som var det at Jugoslavien stadigvæk eksisterede, hvilket man jo kan godt sige da ånden og jugo-kulturen lever i bedste velgående!

%%%

Vi starter med et yderst interessant besøg nemlig Nikola Tesla museet hvor både hans opfindelser er, demonstrationer, personlige ejendele osv. Uden Nikola Tesla ville den moderne teknologi og dermed verden ikke eksistere!

Navne som Albert Einstein, og Thomas Edison har vi hørt fra folkeskolen. Alle disse opfindere er en vigtige for den moderne tidsalder. Men over dem alle står Nikola Tesla, som stort set ingen kender og han skabte muligheden for den moderne teknologi og tog dermed de første skridt ind for os i den moderne tidsalder

Vekselstrømmen, induktionsmotoren og radioen er blot de mest kendte blandt hans mange opfindelser, og havde han haft en mere loyal pengemand i ryggen, kunne han have færdiggjort en maskine, som ville have givet alle mennesker på kloden gratis elektricitet. Gennem luften. Tesla blev også snydt af Thomas Edison, og Edison var aktiv med en veritabel propaganda krig mod Tesla, hvor han blandt andet spredte rygter om at vekselstrøm var skyld i ulykker, hvor han gik så langt at han offentligt henrettede en cirkus-elfant ved hjælp af vekselstrøm for at skræmme befolkningen til at gå ind for jævnstrøm. Dog fik Tesla ret og vekselstrøm er det primære i dag, og jævnstrøm bruges kun ved små batterier.

Efter museumsbesøget skal vi mod Saint Sava kirken som er den største ortodokse kirke i verden og et af de 10 største kirkebygninger i verden. Det har taget flere år at bygge kirken, hvor 2 verdenskrige, og det kommunistiske styre bremsede byggeriet. I 1989 blev den 4000 ton tunge kuppel bugseret på plads og i 2001 fik kirken sine 49 klokker og i 2009 var facaden fuldt beklædt med marmor og granit.

Byggeriet blev oprindeligt sat i gang den 10. maj 1935, men murene nåede kun op i 7-11 meters højde, inden Anden Verdenskrig brød ud. Først i 1985 kom der igen gang i byggeriet. I 1989 blev den 4000 ton tunge kuppel bugseret på plads, i 2001 fik kirken sine 49 klokker, og i 2009 var facaden fuldt beklædt med marmor og granit. Kirken skal kunne rumme cirka 10.000 troende hvilket siger noget om den massive størrelse. Kirken står oppe på en bakke i centrum så man kan se kirken fra mange hjørner i Beograd.

Til slut skal vi besøge den tidligere jugoslaviske præsidents Titos gravplads hvilket er et større område som også huser et museum som viser hvor betydningsfuld Tito var for både Jugoslavien, men også globalt!

Dette er noget Vores Guide Sinisa Lozo har oplyst, og det vi skal se.